

5274
1ste Søndag efter Paaske 1846
1846

Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36,
udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen
i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra
Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

4 ms, 19. april 1846

1ste Søndag efter Paaske 1846

[Konfirmation]

Jesus gjorde vel ogsaa mange andre Tegn for sine Disipler, som ikke er beskrevne i denne Bog, men dette er skrevet for at I skal *troe*, at Jesus er Christus, Guds Søn, og for at I, som *troe*, skal *have Livet i hans Navn!*

Dette Apostoliske Vidnesbyrd, som skal være hele Menigheden dyrebart og uforglemmeligt, maa især være bestandig nærværende for os, som udsendtes til at forkynde Christi Evangelium, og dobbelt saa, naar vi undervise de Unge om den christelige Børnelærdom, saa vi ikke overvælde dem med hvad de ikke endnu kan bære, eller forvirre dem med mange Ting, men indskrænke os til Grundvolden som det ene Nødvendige, og overlade Resten til Gud og Fremtiden, til den Fader, som aldrig slaaer Haanden af sine Børn eller taber dem af Syne, men som vil, at de skal daglig voxe i Hans Søns, Vorherres Jesu Christi Naade og Kundskab.

Ja m. V. jo ældre vi blive og jo bedre vi lære at kiende den Hellige Skrift og Guds Vei paa Jorden og det menneskelige Hjerte, og denne Verden med alle dens Farer og Fristelser, desmere forlegne og tvivlraadige maatte vi blive om hvad vi først og ideligst skulde indskærpe de Unge, des ængsteligere maatte vi blive for at

glemme Noget, der engang kunde blive dem vigtigt, ja nødvendigt at vide og betænke, dersom vi ikke havde en sikker Regel og Rettesnor at følge, en Regel og Rettesnor vi ei selv har gjort og skal bære Ansvaret for, men en Regel af Herren selv, som veed Alt hvad der er baade i Gud og i Mennesket og har al Magt i Himlen og paa Jorden. En saadan Regel giver Hans elskede Disipel os i Dagens Evangelium med de ord: dette er skrevet for at I skal troe og have Livet, og vel vil denne Regel ingenlunde være tilstrækkelig, naar Herren ikke havde sørget for at vi ved Daaben og Nadveren finde i hans eget Guddoms-Ord den levende Regel, som kan og skal oplyse og styre baade os og hele Menigheden, men i Forening med den, er det dog en dyrebar Regel altid kun at tænke paa *Troen og Livet* som det, der fra Først til Sidst er Hovedsagen, er Grundvolden, der kan og skal bære hele den store Kirke-Bygning hvis Spir naaer over alle Stjerner, og er Kilden hvoraf [det] sande Lys udspringer og udstrømmer, som Straaler gaae fra Solen.

Ja m. V. da vi alle veed, hvad det er for en Tro paa Guds Søn, Jesus Christus, Apostelen mener, at det er den Tro, som vi alle ved Daaben bekiende, og da vi veed, hvor og hvorved vi faae Livet i Hans Navn, at det er i den Hellige Nadver, ved at tilegne

1ste Søndag efter Paaske 1846

os det Guddoms-Ord, hvormed Han giver os sit Kiød at æde og sit Blod at drikke, da vi veed det, saa er det en soleklar og uforbederlig Regel, Apostelen giver os, under Alt hvad vi tale eller skrive især til de Unges Oplysning, bestandig at tænke paa, hvad der kan føre dem til Troen og bestyrke dem i den og hvad der kan gjøre dem til levende og virksomme Lemmer paa Vorherres Jesu Christi Legem, som er de Helliges Samfund og kiærlige Fællesskab i Navnet over alle Navne.

Og som det er med al guddommelig Sandhed, saa er det ogsaa med denne Regel, at skiøndt den angaaer de høieste og dybeste, hemmeligste Ting, saa er den dog udtrykt i de jævreste, enfoldigste Ord, og saa tydelig, at Ingen, som veed hvad det er for en Tro og et Liv, der tales om, kan tage feil ad den, og Ingen, som selv har Troen og Livet, kan noget Øieblik tvivle om dens Gyldighed; thi naar vi troe paa Guds Søn, *Jesus Christus*, som den eneste, guddommelige Frelser fra Synd og Død, da følger det jo af sig selv, at

denne Tro, uden hvilken Evangeliet er spildt paa os, at den er Hovedsagen, og naar vi kiende det mindste til det ny Liv, som Herren skiænker sine Troende med Magt til at være Guds Børn og fryde sig ved deres Indfødsret i

1ste Søndag efter Paaske 1846

Himmeriges Rige, deres Hjem i de evige Boliger, da see vi jo klart at dette Liv er Perlen, der umuelig kan kjøbes for dyrt, da man med den kan undvære alt Andet.

Og see m. V. skiøndt det er Altsammen i Skrøbelighed, og jeg meget godt veed, det er langt fra, at jeg har fulgt den Apostoliske og guddommelige Regel saa godt, som det sig burde, saa veed jeg dog, og de Unge veed det, at jeg har stræbt derefter, stræbt saa udelukkende og saa levende, som jeg kunde at stille dem for Øine hvad alle Christne kan og skal troe, og hvilket nyt og herligt, menneskeligt og guddommeligt Liv, det var, Han levede paa Jorden og giver alle sine Troende i Daaben og Nadveren Magt til at leve, med sin Faders Aand, Sandhedens Aand, baade Kraft og Lys til at føre heneden.

Medens det derfor er mit inderlige Ønske og min Bøn til Gud, at det maa undes mig, saalænge jeg skal forkynde Evangelium, stedse bedre at forstaae og følge den guddommelige Regel og Rettesnor, som er Troen paa Vorherre *Jesus Christus* og Livet i Hans Navn, saa fremstiller jeg dog med Frimodighed de Unge for Herren og Hans Menighed, som underviste om den Tro, som Sandhedens Aand giver Vidnesbyrd og om det Liv, som Kiærlighedens Aand skaber, velsigner, opholder og fuldkommer i Vorherres Jesu Christi Navn. Amen!